

Welke weg? - door Veerle Stevens

Als kind denk je na over wat je wilt worden. Zo ik ook en dat bleef niet bij een ding. Juffrouw, iets met dieren, schrijfster, architect... En wat heb ik uiteindelijk gestudeerd? Laboratorium medewerker.

Laboratoriummedewerker is iets wat bij me past. Leergierig en nieuwsgierig dat ik ben, meten is weten. Een opleiding die voor mij betekent waar ik veel mee kan. Maar merkte in mijn opleiding/werk dat ik het lastig vond om met mijn TOS om te gaan. Werken in groepen. Verschillende taken waarbij ik rekening moest houden met tijd en planningen. Goed overleggen wat de resultaten zijn. Voor mij helpt het dan dat ik dingen 1 voor 1 kan uitvoeren en een vast persoon heb om vragen te stellen.



Een MBO-diploma op zak en toch kon ik het niet accepteren. Ik wilde meer! Naar het HBO! Universiteit! Ik ben wel slim! Ik weet het zeker! Ik kan het wel! Doorzetten! Een doorzetter ben ik zeker, maar toch was er iets in me dat ik niet goed kon verwoorden en accepteren. De taalontwikkelingsstoornis.

Hoe moet ik dat nou aan mensen gaan uitleggen? Er was weinig over bekend. En het vertellen ervan deed ik niet zomaar. Maar dat veranderde toen het project OPSTAP werd opgericht. Gebruik maken van je kwetsbaarheid om andere mensen te helpen. Natuurlijk heb ik in mijn leven veel met de vraag gezeten. "Waarom ik nou zo stil ben?" en "Waar dat nou vandaan komt?" Ik kan het nu beter uitleggen dan eerst. Wat er voor zorgt dat ik het beter accepteer.

En na de opleiding van OPSTAP ben ik gaan werken. Om mee te helpen assisteren in de klas. Vroeger zag ik juffen als voorbeeld het voelde als een soort vriendin. Vandaar dat ik toen graag juf wilde zijn. Ik vond het dan bijzonder dat de kinderen juf tegen je zeggen. Maar als je in zo klas staat merk je wel de hoeveelheid prikkels.

Ik werkte dit jaar ook voor studioTOS om de TOSgloss te maken. Met de letters waar je woorden, zinnen en verhalen kan maken vond ik als kind al magisch.

Ik bewandel me leven en ontwikkel me door. Soms weet ik niet welk pad ik nu weer zal kiezen. Zo neem ik afscheid van de helpende hand in de klas. Zodat ik volgend schooljaar me meer kan richten bij de TOSfabriek.

Bijzonder om je dromen waar te maken!

